

Charles Bigot de Villandry (1743-1801).

Jonkheer Charles Bigot werd in 1771 door Prins Willem V aangesteld als eerste minister. Hij werd in 1772 volmacht van Staveren en Gedeputeerde Staat van Friesland en burgemeester van Stavoren (1792-1796).

Hij had zijn domicilie rond die tijd in Staveren in het Noord Ooster Quartier (eerst op specienummer 234 en later op nummer 260). Dit waren huizen aan de oostzijde van Voorstraat. Het moeten vast statige huizen zijn geweest want beiden werden steeds door de notabelen van de stad bewoond. Een eerdere bewoner was Jonkheer Tjalling van Sixma.

Zie ook:

Staveren o Staveren blz. 167 ev (De Franse Tijd)

Stavoren 1740-1840, een verdwijnend silhouet?

<http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/5354>

<http://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I3622.php>