

Onthullingen over de geschiedenis achter de imposante grafsteen in de hal van de Nicolaaskerk te Staveren.

Publicatie “Den Manhaften Capiteijn Hendrick Adriaenszoon uit Staveren, fragmenten uit het bijzondere leven van een koopvaarder in de 17e eeuw, telg uit het geslacht Curf-Corf”.



Fragment grafsteen Hendrick Adriaens en Idtk Sipckes

Via overlevering en vele jaren van archief- en bronnenonderzoek kon onlangs een reconstructie worden samengesteld over de personen van wie de namen op de grote, rechtop staande, grafsteen in de hal van de Nicolaaskerk zijn uitgehakt. Deze grafsteen lag oorspronkelijk in de oude Nicolaaskerk die in 1860 is gesloopt. Gelukkig werd de steen als vloerbedekking in de huidige kerk uit 1861 hergebruikt, maar jammer genoeg was deze sindsdien onder de kerkbanken verstopt. Toen de kerkvloer in 2009 werd voorzien van verwarming kwam hij tijdelijk weer in het zicht, maar de oude steen moest met alle andere grafstenen wijken voor de verwarmingsleidingen, nadat hiervan een nauwkeurige beschrijving werd gemaakt. Na een periode van opslag prijkt de steen nu in de hal van de kerk zodat iedere bezoeker deze kan bewonderen. De hoofdpersoon Hendrick Adriaensz werd in 1671 bij zijn eerste vrouw Idtk Sipckes begraven, maar waarom niet bij zijn tweede vrouw en waarom is op zijn grafsteen een zeilschip met open geschutpoorten uitgehakt?

In 2019 is het 400 jaar geleden dat deze Hendrick Adriaensz werd geboren. Een groepje enthousiaste sneepers, verzameld onder de naam Studiegroep Oud Staveren, heeft vanwege dit feit de bijzondere geschiedenis over hem en zijn familie verzameld en in een klein geïllustreerd boekje samengevat. Wat een aantal onderzoekers in de afgelopen jaren al hadden ontdekt was dat Hendrick Adriaensz als 17^e-eeuwse zeeman gezagvoerder was onder Michiel Adriaensz de Ruyter. In die tijd leefden de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en Engeland als kat en hond en de Ruyter speelde, zoals menigeen uit de geschiedenislessen weet, daarin als vlootvoogd een grote rol. Het is daarom dat ook over de bijdrage van Hendrick in die roerige periode het één en ander is opgetekend en verwerkt in dit boekje

De titel “Den Manhaften Capiteijn Hendrick Adriaenszoon uit Staveren” doet vermoeden dat hij ook uit Staveren kwam. Archiefonderzoek wees uit dat hij eerder in Amsterdam woonde, maar dat zijn geboortegrond elders lag. Hij trouwde twee keer met Staverse dochters en heeft een groot deel van zijn leven op zee doorgebracht, eerst als koopvaarder en later als kapitein in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam namens de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Hendrick is in zijn volwassen leven nooit met zijn familienaam te boek gesteld, maar zijn naaste familie had die wel degelijk. Nageslacht van

hem en zijn naaste familie droegen de familienaam Korf of Curf en heden ten dage wonen in de omgeving van Stavoren en in andere delen van Nederland nog afstammelingen van deze zeeman.



Eén van de illustraties: “Twee nieuwe fregatten gerust ten oorloogh tegen 't Parlement van Engelandt” door Reinier Noomen (1623-1665).

Het geïllustreerde boekje is geniet, heeft een stevige kaft, bestaat uit 60 bladzijden en kost € 12.30 per stuk inclusief verzendkosten (binnen Nederland). Belangstellenden kunnen een berichtje sturen naar studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl en worden dan geïnformeerd over hoe het besteld kan worden. De studiegroep Oud Stavoren is rond 1990 ontstaan en heeft zich ten doel gesteld de onbekende geschiedenis van de oude stad Stavoren te ontrafelen en aan belangstellenden zichtbaar te maken. Zie ook de website www.oudstaveren.nl