

TE GAST

Doe met 'Staveren' recht aan verleden

In het lezenswaardige artikel 'Zestelig Súdwest' (LC 28 mei) wordt terecht vermeld dat de inwoners van de stad Stavoren zelf Staveren zeggen. Dit wordt ook heel aardig bevestigd doordat families die in het verleden uit Staveren weg-trokken zich altijd Van Staveren gingen noemen en niet Van Stavoren.

Wat uit de herinnering is verdwenen, is dat de stad in de vorige eeuw tientallen jaren officieel Staveren heeft geheten. Het initiatief daartoe werd in de jaren dertig genomen door de toenmalige burgemeester van Staveren, mr. Sybrand Marinus van Haersma Buma (burge-meester 1930-1938).

Bevolking bleef Staveren zeggen

Hij was een liefhebber van de Friese geschiedenis en wist dat niet Stavoren maar Staveren de oorspronkelijke naam van de stad was.

De naam Stavoren is een product van de fantastische geschiedschrijving uit de zestiende eeuw. Rond 300 voor Christus zou door de Indische prins Friso ter plaatse een heiligdom voor een mythische god Stavo zijn gesticht.

Wat was mooier dan de stad naar die god Stavoren te noemen. Maar het berustte nergens

op. Het was aan de fantasie ontsproten.

En hoe zit het dan met de naam Staveren? Daarmee bevinden we ons op vaste bodem. Staveren is een derde naamval meervoud van 'stav', paal of balk. (Vergelijk met de van houten balken opgetrokken Noorse stavkirken.)

Staveren betekent dan zoiets als: bij de palen, waarbij te denken valt aan het havenkwartier, aan meerpalen of beschoeiing. Het is daarmee een verwijzing naar de zo belangrijke middeleeuwse scheepvaart- en handelsfunctie van de stad.

Staveren is dus een naam die wortelt in het rijke verleden van de stad. Helaas is in 1978 de naam Staveren weer vervangen door Stavoren. De toenmalige burgemeester, van niet-Friese origine en niet vertrouwd met de Friese geschiedenis, vond Stavoren mooier en beter.

Maar de bevolking is de eeuwen door Staveren blijven zeggen. Het zou mooi zijn als het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân de stad de oude naam Staveren teruggeeft en daarmee recht doet aan het verleden van de oudste stad van Fryslân.

De naam Stavoren kan blijven voortleven in het legendarische Vrouwtje van Stavoren.

BERNHARD VAN
HAERSMA BUMA
Staveren